

Genel Başkanın Köşesi

President's Corner

Yeni Umutlar

New Hopes

Ali Berberoğlu

Yeni yıla kutlamá yanında bir veda mesajı ile girdik. Derneğimizin 1994 seçim dönemi başkanı Hasan Duman görev yerinin değişikliği (T.C. Kahire Büyük Elçiliği Kültür Müşaviri) nedeni ile biz meslektaşlarına 04.01.1996 tarihinde veda etti.

Veda mesajında 15 aylık beraberliğimizin bitişini duyururken; çalışmalar sırasında gösterilen gayret ve anlayışa teşekkür etti. Onu çoğu kütüphaneci uzaktan, yayınlarıyla tanır. Yakınında çalışanlar özverisini, üretkenliğini fedakârlığını hep takdirle karşılamışlar, daima anmışlardır. Kütüphanecilik adına yapılan bu çalışmalarını onurlu birer girişim olarak algılıyorum. Onunla daha uzun süre çalışmak isterdik. Ancak her vedanın arkasındaki gerçeğin; kalanlar ve ayrılanlar için ayrı ayrı anlam taşıdığını biliyor, bu mesajın hem TKD, hem de başkanımız için yeni bir başlangıç yeni bir tarz, yeni bir heyecan anlamına gelmesini istiyorum. Sayın Başkan'a yeni görevinde başarılar diliyor, TKD'deki hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi kamuoyu önünde arz ediyorum.

Bu köşede; bu sayıdan itibaren sizlerle birlikte olacak görüş, düşünce ve hayallerimiz paylaşma gayreti içinde bulunacağım. TKD olarak aramızdaki mesafeyi, iletişimsizliği kaldırabilir, bütünleşebilirsek başarılı olacağız. Aslında bu konuda ciddi adımlar attık. TKD ile şubelerin çalışmalarının bireysel değerlendirilmesi yerine, birlikteliğin önem kazandığı bir anlayışa yöneldik. Bu anlamda siz kütüphanecilerin özverisi ile ortaya çıkan bir çok yapının yayın için sıra beklediğini biliyorsunuz. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle ortaya çıkan gecikmenin önüne geçmek için yayını planlanan varlıklarımızın basımı önerisini şubelere götürdük. Edirne ve İstanbul şubelerimiz bu önerilerimizi ilgi ile değerlendirdiler. Bu planlamanın yakında hayat bulmasını ümit ediyoruz.

Derneğimizin kültürel varlığı dergimizin, diğer yayınlarımızın şubelerimizle paylaşılması anlayışı da yeni uygulamalarımızdan. Elimizdeki yayınlar şubelerimize gönderilecek, onların güçlenmesinin temini yanında düşüncelerimizin geniş kitlelere mal edilmesi sağlanacak, böylece mesleki itibar ve saygınlığımızın yükseltilmesine ortam hazırlanacak. Uygulamayı başlattık bile.

Bir başka yenilik şubelerimizin aidatlarının yeniden düzenlenmesi oldu. TKD Anatüzüğü'nün 39. maddesine göre şubelerin Genel Merkezimize vermekle yükümlü oldukları aidat konusunu da yeniden yorumladık. İlgililerle görüşülerek hazırlanan bir genelge ile şubelerimiz bu yeni düzenlemeden haberdar edildi.

Buna göre; şubelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin her biri kendi içinde değerlendirilecek ve o hizmet sonucu elde edilen kârın % 10'u şube aidatı olarak dikkate alınacak. İlk uygulamaya esas olması için Genel Merkezimizde kurulacak bilgisayar laboratuvarının oluşturulmasında kullanılmak üzere aidata mahsuben belirli parasal katılımı şubelerimizden istedik. Konunun olumlu yönde gelişeceği inancındayız.

Derneğimizin işletme ortamına geçmesi ile ilgili haberlerimizi geçen sayımızda (1995/4) duyurmuştuk. Şubelerimizden Edirne ve Eskişehir de işletmemize katıldılar, 15.01.1996 tarihinden itibaren faaliyete geçtiler. Bu gönüllü katılımda Eskişehir şubemiz yönetim kurulunun konuya sıcak yaklaşımı ve özellikle başkanlarının derneklerin karşılaştıkları maddi sorunları ciddi endişelerle dile getirmesi işletmemizin gelecekte büyüyeceği, güçleneceği işaretlerini verdi. Kendilerini arayarak teşekkür ettik. Örneğin mesleğimiz yararına otopark işleten bu şubemiz bir pürüzle karşılaşma (araçların hasar görmesi, kaza yapması, vergi denetimi gibi) kuşkusunu daima taşıdı. Yayınlarıyla tanıdığımız Edirne şubesi de işletme ile belirli bir rahatlığa kavuştu.

Geçen sürede; oluşan işletmeden dolayı Derneğimiz adına tahakkuk edecek kurumlar vergisi açısından muafiyet konusu da sonuçlandı. Doğrusu bu konuda pek çok kütüphaneci, önceki yöneticilerimiz kuşku içindeydi. Ortaya çıkacak verginin yükü altında TKD'nin ezileceği düşünülmekteydi. Artık kaygılanmamak, işletmenin nasıl verimli hale getirileceği konusunda görüşler üretmek, işi ciddiyetle takip etmek gerekiyor. TKD, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 09.01.1996 tarih ve 1515 sayılı yazıları ile kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Bu karara yasal dayanak 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 ve 7. maddeleri idi.

Yine geçen sayımızda Kandilli Rasathanesi yazmalarının bakımı ve korunmalarının UNESCO "Dünya Belgeği Programı"na alındığını duyurmuştuk. 1992 yılında dünya kültürel mirasının korunması maksadıyla ortaya atılan ve IFLA PAC Core Programme'ın çalışmalarıyla güçlendirilen bu faa-

liyetin 7. sıradaki çalışmasının Kandilli Rasathanesi yazmalarının olmasını ülkemizdeki kültürel mirasın korunması açısından bir şans olduğunu kabul ediyor ve yakından izlenmeye değer buluyorum. Bilindiği gibi IFLA'nın ana uygulama programlarından PAC (Preservation and Conservation) 1986 yılından bu yana geliştirilen çalışmalarla yeni bir program hüviyetindedir. Ancak ülkemizde uygulama alanı bulduğunu söylemek mümkün değil. Kandilli Rasathanesi yazmaları hakkında yeni bilgiler edindikçe haber olarak duyurmaya devam edeceğiz.

Kültürel zenginliklerimizin korunmasına temas etmiş iken bir çağrıda bulunmadan geçemeyeceğim. Tarihi mirası oldukça zengin olan kütüphaneciliğimiz; bilgiye ulaşımında geçirilen sürekli evrimin etkisinde kaldı gibi geliyor bana. Bu etkileşim *Türk Kütüphaneciliği*'nin sayfalarına da yansdı. Artık dergimizde bir süreden beri geleneksel kütüphaneciliğimize ait yazılara rastlayamıyoruz. Bu konuda önemli verilere sahip olduğunu bildiğim kütüphanecilerimizi yazmaya ve yayına davet ediyorum. Bu konuda IRCICA'nın 1995 yılında yayınladığı *Türkiye Yazma Eserler Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Yazmalarla İlgili Yayınlar Bibliyografyası*'ni bir umut ışığı olarak görüyor, kitabın hazırlayanları Nimet Bayraktar ve Mihin Lugal'a, editör Ekmeleddin İhsanoğlu'na teşekkürlerimi arz ediyorum.

Türk Kütüphaneciliği'nin gelecek sayısında yeni faaliyet ve yeni haberlerle birlikte olmayı diliyorum.

Saygılarımla.