

## **Bilgi Toplumu ve Milli Kütüphane**

**Ali Fuat Kartal\***

24.05.200 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "**Bilgi Toplumu Bakanlığı Kurulacak**" başlıklı haberi görünce; heyecanla haberi okumaya başladım.

Belki de kütüphaneci olmam nedeniyle, aklımdan geçen ilk şey; acaba bu bakanlıkta, bilgi merkezlerinin vazgeçilmez kurumlarından olan, kütüphaneler var mı? sorusu oldu.

Daha haberin üçüncü kelimesinde "**Milli Kütüphane**" yazısını görünce rahatladım.

Tan Gazetesi'ndeki köşesinde Zekeriya Sertel 1938'de, **zengin bir milli kütüphanesi olmayan millet, kültür hayatına henüz girememiş demektir**, diyerek uluslar için milli kütüphanelerin önemini belirtmişti.

Bugün kısıtlı personel ve maddi imkansızlıklarla, görevini özveriyle yürütmeye çalışan; zaman zaman eleştirilen Milli Kütüphane'nin, **İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Ziya Aktaş**'ın hazırladığı bu tasarıda yer alması, son derece sevindirici ve gerekli idi.

Ancak; Milli Kütüphane'nin bilgi toplumuna biran önce hazır hale getirilmesi için, gerekli ilgi ve desteğe de ihtiyacı olduğu bir gerçektir.

Türk toplumunun bilgi toplumu sürecinde, kütüphaneciye ve kütüphanecilik kurumuna karşı, geleneksel bakışından kurtulması gerekiyor. Artık günümüz Türkiye'sinde tam olarak olmasa da kütüphaneciler, klasik kitap koruyucusu görünümünden kurtulmuş, bilgiyi yayan, yorumlayan ve yönlendiren konumuna gelmişlerdir.

Dünyada bilgilerin her altı yılda bir ikiye katlandığı ve bunca bilgi yığını arasında; insanların işine yarayan bilgi hangisi? ya da aradığı bilgi nerede? işte bu noktada bilginin yönetimi devreye giriyor.

Bu bağlamda, insanların doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmalarını en iyi kütüphaneciler sağlayacaklardır.

Artık bilgi, günümüzün en önemli metası haline geldi. Herhangi bir mal gibi alınıp satılabiliyor. Alınıp satılan herşey gibi, alım gücü olmayanlar, bilgiden yoksun kalacak demektir. Bu durumda toplumsal eşitsizliğin daha da artmasına neden olacaktır.

Günümüzde uluslararası güncel bilgiye en kısa zamanda ulaşmanın ortamını internet ile bulmak mümkün.

---

\* TBMM Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü'nde Kütüphaneci ve TKD Ankara Şubesi Başkanı'dır.

Ancak Internet ile erişilebilen bilgilerin, büyük çoğunluğunun İngilizce olması, bugün için Türkiye’de bu bilgilerin geniş bir şekilde kullanılmamasına neden olmaktadır.

Ayrıca bilgiyi üreten ve yayan bir toplum konumuna gelmediğimiz sürece de bu durum böyle sürüp gidecektir.

Bu durumda, eğitim sistemimize çok büyük iş düşmektedir. Maalesef henüz “**ezberci eğitim**” sisteminden kurtulamadık. Eğitim sistemimizi, kütüphanelerle yeteri kadar desteklemediğimiz sürece de kurtulamayız.

**Milli Eğitim Bakanımız Sayın Metin Bostancıoğlu’nun** bu yönde olumlu çabalar içerisinde olduğunu bilmekteyiz ve kendisini bu konuda **Türk Kütüphaneciler Derneği** olarak desteklemekteyiz.

Dünyanın bilim ve teknoloji devrimi yaşadığı bir süreçte böyle bir bakanlığın kurulmasını ve bilginin önündeki engellerin kaldırılmasını Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli buluyorum.

AB üyeliğine aday olan ülkemizin, birçok AB ülkesinde mevcut olan bu bakanlığı bir an önce kurması ve matbaada yaşadığımız süreci bu konuda yaşamamız dileğiyle.