



ilk kaba taslağının meydana geldiğine şahit oluyoruz. Kitaplar çoğalınca insanoğlunun yeni bir temayüle, bunlardan etrafındakileri ve sonraki nesilleri de faydalandırmak arzusuna kavuştuğunu görüyoruz... İşte o zaman kütüphane karşımıza çıkıyor.

Kütüphaneler, insanlığın paha biçilmez hazineleridir. Her ne kadar kitaptan faydalanmasını bilmiyenler, kitaptan zevk almıyalar zararında bir kıymet taşımazsa da kitabı tanyanlar için sonsuz bir kıymet kaynağı vasfını haizdirler.. İnsanlar zihni hayatları bakımından geliştikçe kitaba ve kütüphaneye büyük bir ilgi duymaktadırlar... Kütüphaneler bir milletin zihni ve fikri seviyesinin gerçek bir ölçüsüdür. Kütüphanelerin bugünkü dünyada esaslı görevi ve amacı, ilmin hangi sahasına ait olursa olsun, insanın her ihtiyacına cevap vermektedir. Bu itibarla kütüphaeyi insan dimağının çok eski zamanlardan beri meydana getirdiği bütün fikri ve zihni çalışmaları, içinde toplıyan, gelip geçmiş nesillerin âdeta bir bütün teşkil etmiş bulunan dimağ ve hafızasına benzetebiliriz. Daima taze, daima canlı olan bu muazzam dimağdan akan düşünce ve bilgiler, ferdi hayatımızı zenginleştirmekte ve bizlere yeni ufuklar açmaktadır.. aha iyi yaşamak, hayatımızı güvenliğe kavuşturmak, işimizde gücümüzde başarılı olmak, zamanımızı değerlendirmek ferdin ve toplumun gayesini teşkil eder. İşte bu dâvaların çözülmesinde gerekli yolu bulmak için geçmişin tecrübelerinden, bizden öncekilerin bıraktıkları vasita ve eserlerden faydalanmak zarureti büyük bir ihtiyaç halinde beliriyor. Bu hususta başvuracağımız kaynak ise kitap ve kütüphanelerdir. Kitaptan ve kütüphaneden mahrum kalmak bu zengin hazineden istifade edememektir. Kendisini yetiştirmek isteyen, kitaptan ve kütüphaneden faydalanmasını bilen bir kimse için bir kütüphane her çeşit öğretim kurumunun üstünde, sosyal ve kültürel bir müessesedir... Arı nasıl gerekli malzemeyi muhtelif çiçeklerden toplayıp varlığında onları birleştirerek bal haline getirip peteğe bırakıyorsa, metodla çalışmasını bilen insan dimağı da aynı şeyi yapıyor; incelediği konuyu işleyerek gerekli malzemeyi kitaplardan alıyor ve kabiliyetine göre sentezini yaparak eserini meydana getiriyor.

Vaktimizin darlığı, konumuzu bugün daha fazla işlemeğe imkân vermiyor, fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim: İnsan hayatında bu derece önemli bir yer tutan kitaba ve kütüphanelere karşı ilgimiz, itiraf etmeliyiz ki, gerektiği derecede gelişmemiştir. Fikir hayatımızın fakirliği, kötümserliğimiz, hattâ lüzumsuz çekışmelerimiz, yapıcı ve yaratıcı kabiliyetlerimizi kendimiz ve cemiyetimiz için harekete getiremeyişimiz hep kitap denilen ulvi kaynaktan ve kütüphanelerden istifade edemeyişimizden ileri geliyor. Bilelim ki kitaplar hayatın kanatlarıdır.

Okumak fikirlerimizde, kanaatlerimizde ve hislerimizde pek büyük değişiklikler meydana getirir. Bizleri dar görüşlülükten kurtarır, bencilikten uzaklaştırır, kötümserlikten iyimserliğe sevk eder. Bizlere bu imkânı bahşeden yerler olan kütüphanelerimiz, sizlere en geniş ölçüde hizmet etmek üzere daima emrinizdedir. Kütüphanelerle yakın ilişkiler kurunuz; muhtaç olduğunuz bilgi hazinesinin hem koruyucusu, hem de yayıcısı olan kütüphaneciler sizleri beklemektedir.

Geçmişe göre bir hayli gelişmiş olan ve her gün daha da gelişmekte bulunan kütüphaneciliğimizin, sizlere daha fazla hizmet edebilme çabasında olan mensupları namına cümlelerinizi saygı ile selâmlarız, muhterem dinleyenlerim.