

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ BÜLTENİ

2. Cilt

1988

3. Sayı

Kültür ve Turizm Bakanı'na Mektup

Sayın Bakan,

Sizin de duymuş ve tesbit etmiş bulunacağımız gibi, Derneğimiz Bakanlığınızla daima iyi ilişkiler içinde olmuş ve bu iyi ilişkiyi sürdürmeğe çalışan bir meslek kuruluşudur. Bundan güç alarak, zamanaşın küçük bir bölümünü bu mektubumuza ayırmanızı istirham cesaretini gösteriyoruz. Bu cesaretimizi anlayışla karşılayacağınıza eminiz.

Kütüphanecilik 1954 yılından bu yana lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretimi yapılan bir meslektir. Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerinin Kütüphanecilik Bölümlerinden, 1958'den beri bini aşkın meslek elemanı mezun olmuş, bunlar ülkemizin kütüphanelerinde, arşivlerinde, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinde başarılı hizmetler vermiştir. Aralarında lisans öğrenimi ile yetinmeyerek 'master' ve 'doktora' öğrenimi görenler ve bu öğrenimlerin öngördüğü akademik dereceleri kazananlar az değildir. Yani, kütüphanecilik ile ilgili herhangi bir önemli hizmet için kendilerinden yararlanılabilecek çok sayıda meslektaşımız vardır. Bunların çoğu meslek hizmetlerinde başarılı olmuş, mesleki bilgi ve deneyime sahip, değerli elemanlardır. Bakanlığınıza bağlı kütüphanelerde de bu nitelikte meslektaşlarımız bulunmaktadır.

Öte yandan, her meslekte o mesleğin mensuplarının ulaşmayı düşledikleri görevler ve makamlar vardır. Bunlar, o hizmet yerinde bulunma şansını kazananlara manevi üstünlük kazandırır, itibar sağlar. Böyle görev yerleri ve onlara ulaşabilme ümidi bulunmayan mesleklerin mensuplarında meslek idealizmi teşekkül edemez. Meslek potansiyelinden çok şey kaybeder. Hizmetlerde ister istemez duraklamalar, aksamalar olur. Geleceğe ilişkin idealleri törpülenmiş kişilerden verimli hizmet beklemek, takdir edeceğimiz gibi, mümkün değildir.

Millî Kütüphane Başkanlığı, kütüphanecilerin görevlendirilmeyi düşledikleri hizmet yerlerinin en önemlisidir. Çünkü o, herhangi bir bürokratik daire değil, «millî» bir hizmet kurumudur. Millî Kütüphanenin kütüphane türleri arasında seçkin bir yeri vardır; O'nun yönetici ve mensupları da aynı itibarı görürler. Bu, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de böyledir. Bu bakımdan kütüphaneciler, Millî Kütüphane'nin başında bir meslektaşlarının bulunmasını dilerler.

Kuruluşundan bu yana Millî Kütüphane'nin yöneticileri bu espri içinde görevlendirilmiştir. Bu göreve meslek dışından atanmış kişiler de bulunmakla birlikte onlar, bütün memuriyet hayatlarını kütüphanelerde, özellikle de Millî Kütüphane'de geçirmiş, gençliklerini ve en verimli çağlarını 'kütüphane kurumu' için harcamış, bu mevkie adım adım yükselmiş kişilerdi. Kütüphanecilik eğitimi görenlerin hizmet basamaklarının üst sıralarına henüz erişemediđi dönemlerde onların bilgi, görgü ve deneyimlerinden yararlanılması tabii idi. Ama artık ülkemizde, üst görevler yüklenebilecek düzeye ulaşmış bilgili, deneyimli bir 'meslek eğitimi görmüş' kütüphaneci kuşağı var. Kütüphanelerin ve özellikle Millî Kütüphane'nin üst yönetim hizmetlerinde onlardan yararlanılması kadar tabii, hattâ zarurî bir davranış olamaz. Bu tür görevlere talip olmak ve tayin edilmeyi beklemek te, sanırım, kütüphanecilerin tabii hakkıdır. Böyle atamalar mesleđe ve uzmanlığa saygının da birer göstergesidirler.

Sayın Bakan;

Durum bu iken, Millî Kütüphane Başkanlığına —vekâleten de olsa— yapılmış olan atama, meslektaşlarımızı ziyadesiyle üzmüş, incitmiş, hattâ yaralamıştır. Meslektaşlarımızın bu çok haklı üzüntüsünü, temsil şerefini taşıdığım meslek camiamız adına ve üniversite kütüphanecilik bölümleri öğretim üyelerinin de duygularına tercüman olarak Zât-âlinize arz etmeyi kaçınılmaz bir görev saydım.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Necmeddin Seferciođlu
Türk Kütüphaneciler Derneđi
Genel Başkanı